

# Ouderbrief bij:

## Boekbespreking

Beste ouders en verzorgers,

We vinden het belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren zich voor een groep te presenteren. Een **boekbespreking** is een vorm van presenteren die zij nog vaak zullen tegenkomen. Mooi om dit al op jonge leeftijd eens te proberen!

Het gaat er bij de **boekbespreking** niet om of uw kind het verhaal precies kan navertellen. Ook verwachten wij niet dat uw kind al zelf kan voorlezen. Dat mág natuurlijk wel als uw kind dit graag wil. We hopen vooral dat uw kind een prettige ervaring opdoet. Zo nodig met de hulp van de leerkracht!

Wilt u samen met uw kind een mooi boek uitzoeken? Kies het liefst een boek dat uw kind goed kent. Bijvoorbeeld een boek dat al vaak is (voor-) gelezen. Het kan gaan om een prentenboek, een voorleesboek, een informatieboek of nog een ander type boek. De keuze is aan uw kind.

Op de andere kant van deze brief kunt u samen met uw kind de presentatie voorbereiden. Vult u alle vragen in? Zo kan de leerkracht uw kind steunen en helpen tijdens de boekbespreking.

Het is de bedoeling dat uw kind spontaan vertelt over het meegebrachte boek. De presentatie uit het hoofd leren is niet nodig. Wel vinden veel kinderen het prettig om thuis eens te oefenen.

We hopen dat de kinderen elkaar inspireren tot het lezen van leuke, mooie, spannende, grappige en interessante boeken. Mag het boek na de presentatie nog even op school blijven? Dan kunnen de kinderen het nog eens lezen of inkijken.

Veel plezier met de voorbereiding!

Met vriendelijke groet,

